





Werd... Word gelijk een Zoeker....

..... het is niet hier, het is niet daar....
hecht niet aan je plaats.... hecht niet aan
een ding.... je bent het kwijt.... en de zoe-
ker dwaalt en volgt zijn stap.... zijn
zoekende stap.... niet snel.... het doel is
verborgen.... de zin is niet te zien.... je
weet ervan.... ja, je weet.... maar je hebt
het niet in de hand.... in de hand heeft
het jou.... ja, Hij heeft jou in de hand....

...Word gelijk een Zoeker....

maar wee de vinder.... hij werd ver-
zoekt.... want jijzelf bent het verlorene
.... de verloren zoon.... jijzelf moet gevon-





den worden.... door de stem van de Roemer die het flt bestemt.... Zijn vondst van jij.....

...Word een zoeker gelijk...
zoek onder de wereld, zoek onder jezelf
....onderzoek en ga verder.... het is er niet
....een zoeker verliest zichzelf.... en wie
zichzelf verliest om Hem hem zoekt en
vindt de Vinder.... overal is hij de gevondene,
de levend gewordenen.... en in iedere
stap is hij de zoekende vinder, de gevonden
zoeker.... hij zoekt niet.... hij is niet
zoek.... Vinder en vondst zijn één.... hij
zit, hij gaat en overal herkent hij de
Vinder die hem vond.... en ziet hij zichzelf
in het licht van de zon, in het
duister van de nacht.... het buiten is het
binnen dat hij niet verstond voor hij
viel.... viel in de hand van de Vinder



die het verloren schaap verkiest boven de kudde.....want de kudde bekoedt een leugen.....zij bekoedt zichzelf.....ja, vele leugens worden er bekoed.....en de naam van God is er een woord om samen te spannen.....

...Weg de kudde... waar macht en onmacht als liefde worden verbloemd.....waar de kleinheid in een veelheid wordt vergroot om het kleine-mijne te behouden en haatvol te verheffen.....armoed van de hoogmoed.....want wie zijn kleinheid wil vergroten zal vergaan.....maar wie zijn kleinheid verliest en overgeeft aan de diente van het dwalen.....aan de diente van een bodemloze val, een wanhopig zoeken.....hij beërft het Buiten en vindt het Binnen-van-God...hierbinnen gaat hij rond.....een zoeker gelijk.....maar zonder verlies, zonder leegte

..... hij vindt zijn Zin in ieder zoeken, in
ieder vinden zoekt hij de Zin..... hij gaat
rond... gelijk een zoeker..... onbepaald gericht
..... zwevend en op weg..... op weg naar
de Vinder..... en de Vinder is in zijn hart
..... en hij weet het..... gelijk een zoeker
vindt hij de Onvindbare in iedere bloem
..... in ieder gaan..... Hij is er..... de Vinder
die binnen is, komt hem buiten tegemoet
..... gelijk een zoeker is hij..... met loslaten-
de blik..... hoopvol gestemd en beducht
..... zwevend en bevend..... zijn stem zingt
van de Vinder wanneer hij ontmoet
..... en wat kan een mens niet al ont-
moeten..... en wie..... hij dwingt geen weg,
geen wereld..... ongedwongen is hij..... een
vrije val..... hij heeft Goddelijke grond in
zijn hart..... een geheim..... hij is wie hij
hier is..... en altijd is hij hier..... want de Vin-
der die hem vond opent de mens voor alle





Eeuwigheid.....

Jah.....word gelijk een
heilig zoeker.....

een zoeker gelijk..... maar binnen jou is
het en werkelijk hier buiten..... zo bin-
nen, zo buiten..... kom, zoek het binnen
buiten..... er is geen andere weg..... alleen
een buitenweg leidt naar binnen..... over
een binnenweg gaan wij hierbuiten.....
en er is geen weg hierbuiten die dicht-
ter leidt naar het Binnen-van-God,
noch een die leidt van Hem vandaan
..... maar al gaande kan het Eeuwig-Bin-
nen-van-God zich openbaren totdat Hij
komt en aanspreekt..... een stemgeworden
Buiten..... Gij..... in mij..... daar, waar je
vert..... het geeft niet waar..... daar, waar



je stil-staat in het binnen dat buiten is
..... in het buiten dat binnen is het gan-
se Heel-Heel..... Hier-ben-Ik..... eeuwig stil
..... Gij... en ik..... uit U genomen..... in U gevon-
den..... en weergekeerd..... en Een.....

Hier-ben-Ik is het
heilig woord van aankomst, van weder-
komst, van samenkomst..... Hier-ben-Ik
is het uiteindelijke woord waarin de ont-
moeting spreekt..... in een plaats van
dood en verrijzenis..... een kruis-punt.....
Vinder en verlorene in een heilig kruis
van samenkomst..... dit lichaam hier bene-
den..... dat een nieuwe Bewoner kreeg.....
een zoeker gelijk deze gevondene..... Hij
zoekt gelijk de Vinder om het verdoolde
te herroepen en op te wekken met een
woord en een getuigenis..... Hij is het te-
ken..... het levend verbond..... de eerste

en de laatste....de weg is in hem gelegen
.....en de waarheid.....en het leven..... even
en Een....binnen en buiten....boven en
beneden....een heilig zweven aan het
kruis.....

