

Twée elf-tallen...

בְּרֵאשִׁית לַהֲמַם וּצְמִיץ

Gen. 1:1

רֵאשִׁית בְּרָא אֱלֹהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ

*Bereshith bara Elohim eth hashamayim
v'eth haärets...*

*In het begin schiep de Eeuwige de hemel
en de aarde...*

חַ כְּךָ עַ בְּרֵאשִׁית מִן ט ד ק ז ג ס

Gen. 1:2 t/m Gen. 2:11 + alle Tekst hierna...

וְהָאָרֶץ הִיְתָה תְהוֹ וּבְהוֹ וְחֹשֶׁךְ עַל-פְּנֵי תְהוֹם...

*V'haärets haytha tohoe vavohoe v'choshech
al p'nei th'hom...*

*En de aarde was woest en ledig en duisternis
lag boven de oerdiepte...*

Met behulp van **11 letter-tekens** schept de Eeuwige, de Veel-voudige die Eén is, de Hemel en de Aarde *opnieuw* in Schrift... 28 letters en het is klaar. In wezen is dit voldoende: te weten dat de Eeuwige de Maker is, de Gever, en al datgene wat *in* en *tussen* deze 7 woorden van Genesis 1:1 *nog meer* gezegd wordt! Haast teveel... 10 avonden konden het niet verwoorden. Maar er komt nog meer! Veel meer... veel meer Tekst... Heilige Tekst... een Toelichting *op*, en Uitwerking *van*, wat in Genesis 1:1 werd gegeven. Voor die Toe-Werking heeft de Eeuwige nog eens **11 tekens** beschikbaar, naast de **11** die het eerste vers tot aanschijn riepen. Tekens die in dat Vervolg nodig zijn om nieuwe verhoudingen tevoorschijn te roepen... Bijvoorbeeld dat deze Schepping *tov* is, *Goed!*... dat de Verbinder van de Hemel en de Aarde *Adam, Mens*, zal heten... dat die Mens *zachar* is, *mannelijk* en *nekevah, vrouwelijk*... dat er *beproevingen* gaan komen, *duisternis, vergeten*... zaken waarin nieuwe tekens een rol spelen om daarover meer te kunnen vertellen... nieuwe getallen, want getal vertelt! Zonder *Samech* geen *beproeving*. Zonder *Cheth* geen *duisternis*, geen *vergeten*, geen *slang*, geen *zonde*... maar ook geen *barmhartigheid*, geen *genade*, geen *genoegen*... geen *schuilplaats* voor de Eeuwige en zijn Kracht.

Die eerste **11** en die tweede **11** hebben elkaar nodig om de Eenheid na het uit-Eén-vallen te herstellen, om weer Thuis te komen... tot Zelf-Besef... tot inkeer en ommekeer. Weegt die tweede **11-helft** tegen die eerste **11-helft** op?... Of glijdt die tweede helft onder de massaliteit van zijn tekens en Tekst niet hopeloos af in vervreemding, verwarring en ontkenning...? Dat is een geheim dat besloten ligt in die *tweede* groep van 11 tekens die nu, na Genesis 1:1, volgt, en die in eindeloze herhaling met de tekens van die eerste helft het enorme opus van de Bijbel onder Woorden brengen. Gaat dit leiden tot Herstel? En *hoe* zal dit gebeuren? Gaat dat *wetmatig*, of gebeurt dat in *vrijheid*? Hoe staan beide 11-tallen tegenover elkaar? Hoe spreken ze elkaar toe?... Daarin spreekt hun getal het meest helder en nauwkeurig! Horen zij naar elkaar, die zo innig en eeuwig bij elkaar horen!? Is er Balans in hun mogelijkheid om te scheppen? Wanneer scheppen zij het Evenwicht waarop de Ene wacht? Of is dat Evenwicht er al?... of, wat scheelt het?... Genoeg vragen om op onderzoek te gaan!

In het *gehoor* zetelt het zintuig voor *onderscheid* en *evenwicht*... niet alleen 'wat' hoor ik, maar ook 'wie' hoor ik, en *hoe scherp* hoor ik... Sta ik nog wel *recht*, recht voor de Ene bij Wie ik hoor...

In het Hebreeuwse woord *yashar*, יָשָׁר, *recht, oprecht, geschikt zijn*, 10-300-200 = **510**, is de *uiterlijke* waarde hetzelfde getal als de *athbash* waarde van de Mens, *Adam*, אָדָם, 1/400-4/100-40/10 = 45/510... en de *athbash* waarde van *yashar*, 40-2-3 = 45, komt juist overeen met de *uiterlijke* waarde van *Adam*... De *grote* waarde van beide woorden (510 + 45 en 45 + 510) komt hiermee bij beide woorden op **555**, een getalsmatige verwijzing naar de Komende Wereld. In de *grote* waarde (*uiterlijke* waarde + *athbash* waarde) klinkt de Ontmoeting van God en Mens, als zij samen met elkaar op weg zijn... als het *uiterlijke* zich oriënteert *op*, en luistert *naar*, het *Onzienlijke*, het *Perspectief van de Eeuwige*, als naar een Stille *Over-weging* in mijn Diepste Zelf... Is er Balans?... Bijzonder, deze woorden in dit bijzondere Schrift, ook zij luisteren naar elkaar... Bovendien: **510** vinden we ook terug als *verborgen* waarde van de *Mashiach*, מָשִׁיחַ, de *Gezalfde*, 40(40)-300(60)-10(10)-8(400) = 358(510), de Mens naar Gods Beeld en Gelijkenis.

Iets vergelijkbaar Wonderlijks zie je bij de Hebreeuwse woorden voor *gehoor*, *ozen*, אָזְן, 1-7-50, en *weegschaal*, *balans*, *moz'nayim*, מֹזְנַיִם, 40-1-7-50-10-40. In dat Hebreeuwse woord voor *weegschaal* woont het *horen*, woont het inzicht van *evenwicht* in het *juiste* horen, de balans tussen wat links is en wat rechts... en de verbinding met de *Aleph*, als de *Ene*, om tot dit Evenwicht te kunnen komen. Zonder die *Aleph*, als *Ene*, verwordt dit horen, dit wegen, al snel tot *ontucht*, *misbruik*, *ver grijp*... Dan betekent het woord *ezneh*, אֲזַנְהָ, 1-7-50-5, met zijn *Aleph-Zayin-Noen*, niets anders dan: *ik zal ontucht plegen*... *ik*-vorm van het werkwoord *zanah*, זָנָה, *ontaarden*, *hoererij plegen*, *afgoden dienen*... dan weet je echt niet hoe het *hoort* bij de Ene...



אָזְן, *ozen*, gehoor

מֹזְנַיִם, *moznayim*, weegschaal, balans

De balans: 'een even-wichtig hoor-toestel'

Terug naar de kern-vraag in deze overweging: hoe wegen die *eerste* 11 tekens op tegen die *tweede* 11, beschouwt vanuit hun *semantische energie*, het *getal* dat zij vanaf het begin hebben mee-gekregen?... Hoe groot is het *verschil*, want een exacte balans lijkt hier welhaast een mirakel, iets wat je haast niet kunt verwachten. En *hoe* zullen we wegen?... Alleen vanuit de *uiterlijke* waarde?... of moet hier de *volle* waarde van het teken in de schaal? Het lijkt goed om beide te doen, maar dat er een voorkeur is voor de *volle* waarde, het gaat hier immers om het teken als Scheppings-Principe, het Teken bij zijn Volle Naam. Dus niet slechts $\aleph = 1$, maar ook en vooral: $\text{Aleph} = \text{אָלֶף} = 1-30-80 = 111$... en dat voor *alle* tekens. De opbrengst is een '*semantische verhouding*', een getal dat kan verwijzen, *dat niets bewijst*, hooguit vertelt van evenwicht, of over-wicht... en dan misschien een *interpretatie* voor wat het waard is, een *over*-weging, en wat dat oproept... op zoek naar Herstel. Het blijft wonderlijk, verrassend, en ook daarna nog steeds ter overweging, om het denken te scholen. We zoeken *geen* Zekerheid, maar *Inzicht*...

Nu eerst maar eens het gewicht bepalen van beide elf-tallen, d.w.z. hun *semantische potentie*. Laten we beginnen met de 11 tekens die de zeven woorden van Gen. 1:1 hebben vastgelegd. Voor deze elf gelden traditioneel de volgende waarden: (Voor *Heh*, *Wav* en *Yod* komen alternatieven voor, maar de waarden die ik hier voor deze tekens kies, genieten vrij algemeen voorrang)

Rang-orde	teken	naam	Uiterlijke waarde	Verborgene waarde	Volle waarde	Alternatieve notatie (vooral i.v.m. de Godsnaam יְהוָה)
1	ב	Beth/בֵּית	2	(10-400)	412	
2	ר	Resh/רֵשׁ	200	(10-300)	510	
3	א	Aleph/אֵלֶף	1	(30-80)	111	
4	ש	Shin/שֵׁן	300	(10-50)	360	
5	י	Yod/יּוֹד	10	(6-4)	20	10-(4)
6	ת	Thav/תָּו	400	(6)	406	
7	ל	Lamed/לָמֶד	30	(40-4)	74	
8	ה	Heh/הֵי	5	(10)	15	5-(5) en 5-(1)
9	מ	Mem/מֵם	40	(40)	80	Mem en sluit-Mem
10	ו	Wav/וֵי	6	(10-6)	22	6-(1-6) en 6-(6)
11	צ	Tsade/צָדֵי	90	(4-10)	104	Tsade en sluit-Tsade
Totaal			1084	(1030)	2114	

Kunnen we hier iets mee? Het valt te proberen!

Laten we vóórdat we een vergelijking met de waarden van het tweede 11-tal aangaan, eerst eens deze waarden van het eerste 11-tal *op zich* bekijken. Kunnen deze getallen ons denken nu al verruimen, *gids* zijn voor de verdoelden die wij soms, van tijd tot tijd, weleens zijn?... Zonder meteen op hol te slaan!

Het getal is in het Woord ter verwijzing gegeven... In deze gewaagde gedachtegang beschouwen we het **11**-tal uit Genesis 1:1 dan 'gewoon' als een *onbekend* woord met **11** *verschillende* tekens, met een *uiterlijke* waarde van **1084**, en een *volle* waarde van **2114**... En de vraag is: zijn er woorden in de Schrift, in dit *verschriftelijkte* Woord van de Eeuwige, waar deze *uiterlijke* en *volle* waarde in zekere zin naar verwijzen? Om zo, langs dit verrassende pad, een onverwachte Raadgever te ontmoeten, die *toch* in deze Heilige Tekst woont. We kunnen op zijn minst aandachtig naar hem luisteren...

Welnu, voor de *uiterlijke* waarde van ons eerste **11**-tal is het antwoord (toch enigszins verrassend): nee! Er zijn in de hele Tanach geen woorden te vinden met een corresponderende *uiterlijke* waarde **1084**... Er zijn talloze woorden te vinden met veel hogere *uiterlijke* waarden (tot aan 1640 toe), maar met deze waarde *geen één*... als בראשיתלהמוין , 2-200-1-300-10-400-30-5-40-6-90 = **1084**, een woord zou zijn vindt zijn getal in heel de Bijbelse Tekst zijn gelijke niet... Mystiek is een avontuur en beweegt zich over paden die pas onder het lopen tot pad worden... Het Hoogste Woord van dit eerste **11**-tal kent op grond van zijn *uiterlijke* waarde geen *tegen*-woord, geen *weer*-woord in de Tekst, het is daarmee in hoge mate *uniek*, net zo als de Ene, Die met deze tekens voor het eerst gesproken heeft... Maar, durf ik nog te opperen, zit er niet een vertelling in het getal **1084** zelf?...

Elk getal verbeeldt een ontmoeting, een verhouding. Voor een *priemgetal* is dat alleen een ontmoeting met de Ene, de Eeuwige. Bijvoorbeeld 13... 13 is een priemgetal en is alleen maar te schrijven als 1x13 (of 13x1, het is en blijft een *dialog*). In zijn *ondeelbaarheid* vindt een priemgetal alleen maar deze *dialog* met de Ene, de Ondeelbare. Dat maakt een priemgetal aan de andere kant ook weer juist zo bijzonder!... **1084** is *geen* priemgetal, en kent *meerdere* dialogen in zichzelf. Zeker óók **1x1084**, dit geldt immers voor elk getal, voor alle Veelheid, voor alles wat bestaat is de **Ene** *eerste* en *laatste* Grond van Bestaan, de Ene kent hen allen. Maar voor **1084** geldt, na ontbinding in priemfactoren: **1x2x2x271** en zijn er de volgende gesprekken hoorbaar, naast **1x1084** ook nog: **2x542**, en **4x271**... Ook dat is in feite nog vrij beperkt, het aantal delers is slechts heel gering. Ik ga dit nu niet allemaal uitpluizen op zeggingskracht, het gaat hier nu alleen maar even om de *getals-mystieke denkwijze*. Slechts één voorbeeld: **4** ontmoet in **1084** het getal **271**... en **271** vindt een *tegen*-woord, een *ant*-woord in de Schrift in het woord *leimor*, לאמר , *zeggende*, 30-1-40-200 = **271**. Dit woord komt wel 934 keer voor, en hoort daarmee tot de *veel*-voorkomende begrippen in de Heilige Tekst. In dat verband is het *eerste voorkomen* altijd van bijzondere duidingskracht... Bij *leimor* is dat in Gen. 1:22 als de Eeuwige op de Vijfde Dag de dieren op het land en de vissen in de zee zegent. Daar staat: ... $\text{וַיְבָרֵךְ אֹתָם אֱלֹהִים לֵאמֹר פְּרוּ וּרְבוּ}$, *vayevarech otam Elohim leimor p'roe oer'voe*... En de Eeuwige zegende hen, *zeggende*, *wees vruchtbaar en vermenigvuldig u*... Het is *dezelfde zegen* die straks de mens zal ontvangen in Gen. 1:28... *p'roe oer'voe*... 80-200-6 6-200-2-6, een zegen met daarin 3x de *Wav*, 3x een **6**, en met een *semantische energie* van exact **500**... en horen we hier een getal *in direct verband* met het doel van de Schepping... Getal vertelt!

Vertelt de *volle* waarde **2114** van בראשיתלהמוין ook nog iets?... of groeit dit getal alle perken te buiten? Dat is niet het geval: de hoogste *volle* waarde die je in de Heilige Tekst kunt vinden is zelfs 2746, maar dat geheel terzijde. Getal verwijst, en deze volle waarde 2114 van het eerste **11**-tal verwijst naar slechts één woord in deze Hele Tekst, één woord, één voorkomen, met exact dezelfde *volle* waarde... Dat is te overzien! (soms zijn het er tientallen, honderden...) We zoeken het op en komen terecht in Klaagliederen 4:20... het vers dat begint met de *Resh*, רֵשׁ , 200-10-300 = **510** (zie boven!)... hoofdstuk 4 is namelijk een *acrostichon* (naamdicht) met de letters van het Hebreeuwse *Aleph-Beth*... Daar lezen we: 'Onze levensadem, de *Gezalfde des Heren*, werd *in hun valkuilen* gevangen, Hij, van wie wij dachten: in zijn schaduw zullen wij leven onder de volkeren'... Wat een klacht!... is dat het perspectief van de Schepping *in mij*?... Leeft deze Wetenschap al in die Eerste ZiN van het Bijbelse Verhaal?!

$\text{רוּחַ אֶפְיֵנוּ מְשִׁיחַ יְהוָה נִלְכַּד בְּשַׁחֲיוֹתָם אֲשֶׁר אֶמְרָנוּ בְּצִלּוֹ נַחִיָּה בַּגּוֹיִם}$

Roeach apeinoe m'shiach adonai nilkad bish'chitotam asher amarnoe b'tsilo nichyeh bagoyim

בְּשַׁחֲיוֹתָם, bish'chitotam, in hun valkuilen... hun bederf... dood... onderwereld...

$2(410)-300(60)-8(400)-10(10)-400(6)-6(16)-400(6)-40(40) = 2114$ (*volle waarde*)

Is het van belang te weten dat het hier *historisch* gaat om koning Zedekia?... en over de *Chaldeeën*?... In het geheel niet! De Bijbel is niet overgeleverd als geschiedenisboek, ook niet als orakeltekst, maar als Heilige Schrift, als Wonderbare Tekst om daaruit te leren hoe je als Mens, *van alle tijden*, tegenover de Ene staat. Het is ook geen antwoordenboek, maar een Bijzondere Tekst om *ernstig* en *in ontzag* mee te communiceren, en zo, in je eigen tijd, met verstilde blik, en gapende oren, iets te horen... om te kunnen overleven onder de volkeren, de vele, soms verwarrende stemmen en stammen, *die dan in je zijn*. Het gaat om een bepaalde Intimiteit met deze geïnspireerde Tekst, waarover de Bijbelse Tekst zelf zegt in Psalm 25:14... *סוד יְהוָה לִירְאָיו וּבְרִיתוֹ לַחֹדִים*, *Sod Adonai lireiav oev'ritho l'hodiam*... (NBG vertaling:) *'Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen, en zijn verbond maakt hij hen bekend'*... Dus: Wie de Eeuwige en zijn Tekst met vertrouwen, eerbied en ontzag, als een Geheimenis tegemoet treedt, erop broedt en met zich meedraagt: in hem komt die Tekst tot leven, tot openbaring, schenkt inzicht en wordt tot zegen.

In die *volle* waarde **2114** van ons eerste **11-tal** schemert een *duisternis* door die ons wacht, die ons waarschijnlijk met het komende **11-tal** boven het hoofd hangt... dat zal ook blijken! Zelfs vóórdát één van die **11** zich heeft bekend gemaakt, en dat gebeurt al in Genesis 1:2 in het vijfde woord en nog wel in het woord *choshech*, חֹשֶׁךְ, *duisternis*, mogelijk gemaakt door *Cheth* (ח) en *Kaph* (כך)... Maar daarvóór al, in het *derde* en *vierde* woord van Genesis 1:2 lezen we over dit vrees-wekkende: (Genesis 1:2) *v'haärets haytha tohoe vavohoe v'choshech al p'nei th'hom*... *En de aarde was woest en ledig en duisternis lag over de oer-diepte*... Genesis 1:1 ligt hier voorgoed achter ons! In het klankenspel van *tohoe vavohoe* hoor je de bange leegte echoën tegen de medeklinkers van die tekst... *tohoe*, תהו, *leegte*, woestenis, *onbegaanbaar gebied*, 400-5-6 = **411**... Het komt terug in het woord *th'hom*, תהום, *oer-diepte*, *diep water*, *oerzee*, 400-5-6-40, aangevuld met een sluit-Mem, ם, 40, getal van de onafzienbare tijd waarin wij onze kringetjes zullen gaan draaien... Maar, *indrukwekkender* is toch, dat het getal **411** van *tohoe*, exact de *uiterlijke* waarde is van ons *tweede 11-tal*!...

Laten we daarom nu naar dit *tweede 11-tal* gaan kijken, ons doel is immers deze twee 11-tallen met elkaar te meten wat betreft hun *semantische energie*... dat doel moeten we niet uit het oog verliezen.

Rang-orde	teken	naam	<i>Uiterlijke</i> waarde	<i>Verborgene</i> waarde	<i>Volle</i> waarde	Eerste voorkomen in:
12	ח	<i>Cheth</i> /חֵת	8	(400)	408	Gen. 1:2
13	כך	<i>Kaph</i> /כֶּף	20	(80)	100	Gen. 1:2
14	ע	<i>Ayin</i> /עַיִן	70	(10-50)	130	Gen. 1:2
15	פֶּה	<i>Peh</i> /פֶּה	80	(5)	85	Gen. 1:2
16	נן	<i>Noen</i> /נֹן	50	(6-50)	106	Gen. 1:2
17	ט	<i>Teth</i> /טֵת	9	(400)	409	Gen. 1:4
18	ד	<i>Daled</i> /דָּלֶד	4	(30-400)	434	Gen. 1:4
19	ק	<i>Qoph</i> /קוֹף	100	(6-80)	186	Gen. 1:5
20	ז	<i>Zayin</i> /זַיִן	7	(10-50)	67	Gen. 1:11
21	ג	<i>Gimmel</i> /גִּמְלִ	3	(40-30)	73	Gen. 1:16
22	ס	<i>Samech</i> /סָמֶךְ	60	(40-20)	120	Gen. 2:11
Totaal			411	(1707)	2118	

Vergeleken met de *uiterlijke* waarde van ons eerste **11-tal** (**1084**) heeft het tweede **11-tal** duidelijk minder zichtbaarheid (**411**)... De *verborgene* waarde is daarentegen bij dit tweede **11-tal** weer aanzienlijker (1707... bij het eerste **11-tal** was dat 1030)... Maar wat meteen in het oog springt is de *bijna-balans* in hun *volle* waarde!... **2114** om **2118**... Dat had heel anders kunnen zijn, gezien de grote verschillen in getalswaarden die immers overal variëren van 1 t/m 400... Maar nee: **2114** en **2118**... Het lijkt wel afgesproken werk! Een min of meer evenwichtige verdeling vanaf het Begin!

Het ene **11-tal** zet de Grote Contouren neer, het andere **11-tal** (in samenwerking met het eerste **11-tal**) verhaalt over de Weg die nu volgt... de Weg van Herstel... Herstel van de Eenheid... Eén-wording... de Ontmoeting van de **Eeuwige** en zijn **Beeld**... **Vader** en **ZooN**... tenminste als dat Beeld *gelijkt!*... Daar speelt nog *iets*... pas dan als het *eerste 11-tal exact* in evenwicht is met *het tweede*, en zover is het nog niet! Er heerst nog een kleine valsheid, iets bedriegelijks, *een hellen van de Ene af*, zij het *zeer gering*... Wie zal het zien? En vraag je je af: wat moet hier dan gebeuren? En dan niet als een verhaaltje, tekst-spelletje, maar daad-werkelijk!... Die aap moet uit de mouw, die vis moet boven water, een Mens die weet voor Wie hij staat!... Dit gaat over *Identiteit*... *Zelf-Besef* van God en Mens.

Het tweede **11-tal** helt dus *een weinig af* ten opzichte van het eerste **11-tal**, is daar een tikje zwaar op de hand... Onze scherp-horende weegschaal constateert een overwicht van **4**... **4 Eén**-heden op een wederzijdse *zeggingskracht, semantische energie*, van ruim 2100... haast onmerkbaar voor een iets vertroebelde blik, een dof geworden gehoor, of een balans die een ietsje grover meet... Maar dat gaat hier niet op! Is er een aanwijzing, een hint? Die is er...

Genesis 1:1 eindigt met een **Tsade**, ט, **90**, een **vishaak**, het instrument van de Visser, de **Tsaddiq**, צַדִּיק, **90-4-10-100**, de Rechtvaardige, Visser van Mensen. Hij laat de keus altijd aan jou, maar wie toehapt trekt hij boven water, het Water van de Tijd, en gunt hij die Vis een Wonderbaarlijk Ogen-blik, een Onvergetelijk Moment van ZieN, waardoor die Keuze-Kans ontstaat... een onverwachte kier, een barst in je mat-glazen plafond, een aanraking die wijst... In de Eeuwige zijn Vrijheid en Aanwezigheid synoniem. Poëzie!... Zeker!... in poëzie schuilt meer Kracht dan in definities en formules... Maar toch, wat betekent dit concreet?... Wat zal ik zeggen... iets wat in je leven toeslaat bitter of zoet, onverwacht en onherroepelijk... noodlot als Kans... ontroering als breek-ijzer... inzicht door overgave, overgave door inzicht... Opeens besef ik: *ik ben iets dat niet van mij is*. En met nieuwe vreugde, die daarvoor nog niet bestond, onttrek ik mijn eigen-belang steeds meer aan alles wat ik doe... *want Jij staat in mij* (Psalm 23:4)...

Zo wordt de Vis *die ik ben* gevangen, en dat laat dit weegproces ons heel nauwkeurig zien! Want als **Tsade** en **Noen**, **vishaak** en **vis**, **90-4-10** en **50-6-50**, dat is **104** en **106**, van plaats verwisselen, van schaal verspringen, van links naar rechts, van rechts naar links, herstelt zich de balans en zien we een volmaakt evenwicht van **2116**... staat de Wijzer in het midden... wordt de Eeuwige gehoord... is er Gelijkenis! En van een *volle* waarde van **2116** kent de Hele Schrift zijn gelijke niet, het is Uniek... Herstelde Eénheid... en alles doet mee, want zie maar $2 + 1 + 1 + 6 = 10$, en *oh, toeval*: $2116 = (2 \times 2) \times (23 \times 23)$... een wel heel bijzondere *dialogo*: de Ontmoeting van **4** ($= 2 \times 2$, de *vervulling* van de **Tweeheid**) en **529** ($= 23 \times 23$, de *vervulling* van **23**, het getal van de **Komende**)... omdat **Jij/jij** dan gekomen bent!...

Het eerste 11-tal	Volle waarde			Volle waarde	Het tweede 11-tal
1 Beth	2-10-400	412	408	8-400	Cheth 12
2 Resh	200-10-300	510	100	20-80	Kaph 13
3 Aleph	1-30-40	111	130	70-10-50	Ayin 14
4 Shin	300-10-50	360	85	80-5	Peh 15
5 Yod	10-6-4	20	106	50-6-50	Noen 16
6 Thav	400-6	406	409	9-400	Teth 17
7 Lamed	30-40-4	74	434	4-30-400	Daleth 18
8 Heh	5-10	15	186	100-6-80	Qoph 19
9 Mem	40-40	80	67	7-10-50	Zayin 20
10 Wav	6-10-6	22	73	3-40-30	Gimmel 21
11 Tsade	90-4-10	104	120	60-40-20	Samech 22
Totaal		2114	2114 + 2	2116	2116
				2116	2118 - 2
				2118	

Helend Herstel, na dat *incident*, die **binnen-brand**, dat onuitsprekelijke harts-geheim dat zich in jou verklapte door een Heilige Tik, een draai, een **ZoeN**. In dat nieuwe evenwicht telt en geldt van nu af de **ZooN**, mystieke transformatie van wie jij *was*, die jij nu *bent* en steeds *zal zijn*... Mens naar Gods Beeld en Gelijkenis. Van **2114** naar **2116**... dat is *plus 2*, minder dan *één-duizendste* voor een hemelsbreed verschil... van **2118** naar **2116**, dat is *minus 2*... zo licht weegt een uitgeblazen ik dat zichzelf opeens doorziet...

Maar er ligt *nog* een verrassing op de loer in dit wonderlijke *overspring*-concoors... Want als in dit mystieke drama de *Tsade* door de *Noen* wordt ingeslikt, d.w.z. we vervangen de *Tsade/vishaak* in *haärets* voor de *Noen/Vis die boven water komt*, dan staat er niet meer *haärets*, הַאֲרֵץ, maar הָאָרֶץ... dat laatste mag ik uitspreken als *haäron*... nodigt daartoe uit... want *haäron* betekent niets anders dan 'de Ark van het Verbond'... Dan wordt een reële vertaling van Genesis 1:1 opeens: 'Met een Eersteling schiep Elohim de Hemel en de Ark van het Verbond'... Dat is: de Plaats om het Verbond te bewaren... de Plaats ook om de Eeuwige te ontmoeten, die tussen de vleugels van de Cherubim tot ons spreekt, zoals de Heilige Tekst vertelt (Exodus 25:22)... Plaats van Verzoening tussen *God* en *Mens*. En dat is toch precies waar dit bijzondere getalsmatige evenwicht tussen beide 11-tallen op wilde wijzen!



Die Ark van het Verbond, *ik ben het zelf!*... En als ik het *niet* ben, dan is het volkomen *on*-belangrijk of er ooit zo'n Ark in de woestijn heeft gestaan... hooguit voor historici en archeologen, maar niet voor een Mens die op zoek is naar wie hij ten diepste is. Voor zo iemand telt alleen de tekst als *Heilige Tekst*, als Bron van Wijsheid, die mij kan her-scheppen, ontknopen uit de starheid van eigen-tijdse definities en formuleringen, mijn gevangenschap in de ketenen van *dode tekst*, die mij *mis*-vormt voor oogmerken waarin de Eeuwige, de Ongrijpbare, allang geen rol meer speelt. *Ik ben Ongrijpbaar, Ondefinieerbaar*, omdat de Eeuwige mijn Oorsprong is! Dat is het Wezen van de *ZooN in mij*, het Licht in die Ark, het doorlopende, onhoorbare Gesprek *in mij*, de Vleugels die mij dragen. De *ZooN* is geen object, geen subject, noch man, noch vrouw, maar een Verhouding in ieder Mensen-Kind tot de *Vader*, die ook mijn *Moeder* is, mijn *Voeder* en Oer-sprong... In Wie Opstanding geen dogma is, geen leer, geen ritueel, geen symboliek, geen geschiedenis, maar *Eenvoudige Dagelijkse Werkelijkheid* die Toekomst schrijft.

Mystieke Wetenschap... geen getallen wichelarij... maar gewoon een ernstig en exact overwegen van wat als 'Woord van de Ene' is overgeleverd, in de Taal van hen die dat deden. Die dat deden dwars door de geschiedenis heen, ten koste dikwijls van alles wat hun lief was... met geheel hun hart, met geheel hun ziel, en met geheel hun verstand... vooral ook dat laatste... en dan: Gezond Verstand!

Maar ook het Schrift, het Teken-garnituur, dat zij daarbij gebruikten... Taal *en* Teken zijn hier van belang. Elk *letter*-Teken is hier direct verbonden met het oudste, oorspronkelijkste en diepzinnigste alfabet dat ooit heeft bestaan, het draagt nog al zijn Inhouden (Beeld, Begrip en Getal) met zich mee, is zich daarvan nog steeds bewust... Dit alfabet, dit *aleph-beth*, bestaat in feite nog steeds! Het vloeit nog immer, zij het verwaterd en verdund, en met andere letter-vormen, uit mijn pen. Nu om *deze*, mijn Nederlandse moeder-taal, te dienen en mijn stem tot schrift te laten worden... die stem te laten stollen... tot tekst. Het blijft nog steeds een hachelijke onderneming.

