

Genesis 1:1... Beeld in Gods Wijsheid

Traditioneel begint de Nederlandse vertaling van *Genesis* met de woorden: *In het begin schiep God de hemel en de aarde...* Wie kent die woorden niet? We hebben gezien in deze cursus dat dat in het Hebreeuws een stuk genuanceerder ligt, en dat de vertaling 'met een Eersteling' eigenlijk meer recht doet aan het Hebreeuwse *B'reishith*, בְּרֵאשִׁית. De vraag wie of wat die Eersteling dan wel mag zijn, wordt daar beantwoord vanuit het boek Spreuken, waar de Goddelijke Wijsheid, de *chochmah*, חֹכְמָה, van zichzelf vertelt vóór het Scheppings-werk bij de Eeuwige te zijn geweest... 'als Eersteling van zijn wegen, vóór zijn werken van ouds af' (Spreuken 8:22)... De *chochmah*, Wijsheid, met zijn *semantische energie* van **73** (8-20-40-5), waarin zich **22 priemgetallen** verbergen (73, 71, 67, 61, 59, 53, 47, 43, 41, 37, 31, 29, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2, 1)... **22 cirkels van ondeelbaarheid**, grenslijnen tussen Tijd en Eeuwigheid... **22 Tekens van Verbondenheid**, zoals de **22 Tekens van het Aleph-Beth**. Verbondenheid met de Eeuwige, de Ene, voor Wie geldt: *yechidah echad*, יְחִידָה אֶחָד, *de Enige is Eén*, getalsmatig is dat: 10-8-10-4-5 1-8-4 = 37 + 13 = **50**... bijzonder... net zo bijzonder als *de som* van die 22 priemgetallen (73+71+67+...+3+2+1), die uitkomt op **713**, het getal van de *omkeer*, de *terugkeer*, het *antwoord*, waar de Eeuwige naar uitzielt: *teshoevah*... תְּשׁוּבָה, 400-300-6-2-5 = **713**... Eén-Wording... **Herstel van de Een-heid**, daartoe 'en de Aarde' = **703** ... om daarop +10 te doen, en zo **713** te worden.

Chochmah (**73** - Wijsheid) en *yechidah* (**37** - Eenheid) scheppen samen dit eerste Bijbelse vers als een Groot Geheimenis, een Briljant van Heilige Tekst... Zeven Woorden met een semantische energie van **2701** (913 + 203 + 86 + 401 + 395 + 407 + 296), een getal dat gelijk is aan die ontmoeting van **73** en **37**, immers 73 x 37 = 2701... **2701**, een getal dat gelijk is aan de opbouw van 73 terug naar de Ene, immers 73+72+71+...+2+1 = **2701**, ofwel het driehoeks-getal van **73**, zijn *interne waarde*. In het driehoekige hart van die getalsmatige piramide manifesteert zich het driehoeksgetal van **37**, het getal van *yechidah*, maar nu als **703** (immers 37+36+35+...+2+1 = 703), het getal van de laatste twee woorden van Genesis 1:1, *v'eth haärets*, 6-1-400 5-1-200-90 = **703**... Wonder van Tekst en Getal!

Tien avonden waren tekort om daarover te vertellen, daarom in deze laatste lesbrief nog even deze Briljant in Beeld... Piramide van Wedergeboorte van de Eeuwige in Tekst, Heilige Tekst, Bron voor Eeuwen, Geheimenis dat spreekt voor Zich-Zelf... Geur van *chochmah*, Kracht van *yechidah*... met als structuur 4 x 666 + **37**... Kleine Vlam (*lahav*, לָהָב, 30-5-2 = **37**) van Geest-Kracht, die hier heerst... dat zij niet zal doven... en de Aarde zijn bestaansrecht verspeelt en zichzelf verliest in draai-cirkels van roes en rumoer... doelen in-zich-zelf, zonder Kennis van de Heerlijkheid van de Ene die het gaf om daarin gekend te worden...

Wie is een Beest?... wie een Mens?...

We kwamen het getal 666 tegen als de vanzelfsprekende uitkomst van de 6 *Alephs* in dit eerste vers, **6 x Aleph** (1-30-80 = **111**) = **666**, om dit getal vervolgens te duiden als de *Scheppings-Energie* van de Eeuwige Zelf, waarmee Deze scheidt en in stand houdt... een Energie die aan de Mens ter beschikking wordt gesteld om het Verbindingswerk te volbrengen, te vervullen... De heersende mens, koning, keizer, priester, president neemt een bijzondere Plaats in, *een Messiaanse Plaats*, maar niet zelden brengt hij daar niets van terecht, en gebruikt hij zijn Macht om deze te misbruiken voor eigen eer... wordt hij een *Qeisar Neiron*, een *Keizer Nero*, een tiran, een Beest van een mens... Daar verwijst Johannes naar op Patmos... (*Qeisar Neiron*, קֵיסַר נֵירוֹן, 100-60-200 50-200-6-50 = **666**)... daarmee 666 voor de komende eeuwen *demoniserend* ... zoals hij dat al eerder deed met 'de joden'...

Maar 666 is veel meer dan dat... het is een Menselijke Opgave, een Mandaat, een Kans aan ieder mens geboden, om met heel zijn Hart, met heel zijn Ziel, met heel zijn Verstand en met heel zijn Kracht de Ene in Eén-voud te dienen. Genesis 1:1 verwijst daarnaar met het getal **37** (6 x 6 + Eén... maar ook als *gemeenschappelijke deler* die in dit vers overal terugkomt: van 111, van 666, van 999, van 407, van 296, van 2701)... *Gouden Borduurdraad* in dit gehele vers... maar vooral een kleine vlam (*lahav*, לָהָב, 30-5-2 = **37**) om op elke plek Licht te brengen. Ieder mens is Heer in zijn eigen ogenblik,

als hij ziet, als hij hoort, als hij beseft ver-*Tegenwoord*-iger van de *Eeuwige* te zijn... *Tegen-woord*, dat is: *ant-woord* in elk *Nu*, elke *Tegenwoordige* Tijd... *Woord* dat alles kan keren als het in Liefde geworteld blijft... Als die Mens **666** + **10** doet... als hij/zij met de Kracht die hem/haar gegeven is, zich inzet om de **1**-heid te *her-stellen* (dát is **10**)... En zie, dan wordt 666 opeens **676**... en is 676 niet 26 x 26..!?! en is **26** niet het getal van de Eeuwige, de Onuitsprekelijke, Zelf!... יהוה, 10-5-6-5 = **26**... de Ene, Die hier dan zomaar *getalsmatig*, als Stille Wenk tot vervulling komt!... nu nog daad-werkelijk in mij...



2701 semantische pixels... $3 \times 666 + 703$... ofwel $4 \times 666 + 37$... ofwel het getal van Gen. 1:1...
 בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ ... *B'reishith bara Elohim eth hashamayim v'eth haärets*... 2-200-1-300-10-400 2-200-1 1-30-5-10-40 1-400 5-300-40-10-40 6-1-400 5-1-200-90 = **913** + **203** + **86** + **401** + **395** + **407** + **296** = **2701** ... 7 woorden... 28 letters... waarvan 11 verschillende... *Beth* (2x), *Resh* (3x), *Aleph* (6x), *Shin* (2x), *Yod* (3x), *Thav* (3x), *Heh* (3x), *Lamed* (1x), *Mem* (3x), *Wav* (1x) en *Tsade* (1x)... **de helft van het Aleph-Beth**...
 Centraal het driehoeksgetal van **37**... **703** semantische pixels, het getal van *v'eth haärets*, ואת הארץ, *en de aarde*, met zijn eigen geheimenis... $666 + 37$... stand-plaats voor de Mens...

Het driehoeksgetal van 37... waarin een bijzonder Midden mogelijk is...

703 pixels, het getal van *v'eth haärets*, וַאֲרֵץ הַאֲרָץ, en de Aarde, 6-1-400 5-1-200-90 = 703



Het midden van 37 is 19... In het midden van dit driehoeksgetal van 37 tekent zich het driehoeksgetal van 19 af, met zijn *interne waarde* van 190... En daarin past weer het Schild van David met in dit geval exact 73 pixels... getal van *chochmah*, Wijsheid...

En, wat ook bijzonder is: 190 is het getal van het Beloofde Land *K'naän*, כְּנָעַן, Kanaän, 20-50-70-50 = 190... Het zijn geen bewijzen, geen interpretaties om claims in deze wereld op aards niveau te rechtvaardigen, alle mystieke verhoudingen wijzen op *innerlijke* verhoudingen... het Beloofde Land is een landschap *in mijzelf*, een vrede *in mijzelf*, dáár wandelt de *Mashiach*, er is geen ander pad... Het gaat hier telkens over *Geestelijke Werkelijkheden*, omdat deze de mens tot Mens maken, niet alleen naar Beeld, maar dan ook *naar Gelijkheid* met de Eeuwige... In het andere geval onderscheidt de mens zich niet van elke 'andere diersoort' die zichzelf een territorium wenst af te bakenen. De Bijbelse Tekst baseert zich wel op historie, maar vertelt daarmee een ander verhaal, geschikt voor alle tijden, om de mens te onderwijzen in *yirath Adonai*, *eerbied en ontzag voor de Eeuwige*, inzicht in de menselijke situatie, zijn plaats tussen de Hemel en de Aarde. Daar een **Zoon** te zijn, een **Zoon** te worden... waarbij ook dit woord **Zoon** een Geestelijke Werkelijkheid vertegenwoordigt: een *Verbondene*, *Zachar oeNekevah*, *mannelijk en vrouwelijk*... Kind van de Eeuwige... Mens.

Het *Tweede Testament* geeft ons een Beeld in vlees en bloed, een icoon, *geen idool*, voor deze Gelijkheid... een manifest om deze **Zoon** te *leren*, dat is: zelf een **Zoon** te worden... een Eigene, een Enkeling voor God... Zijn Ik waardig... een Identiteit die ik ontvang, van binnenuit, geen gevolg van uiterlijke decoraties... maar als een diepe Rust en Vrede, geschikt om te bewegen in Bewogenheid.

Robert la Boresa

Oldenzaal 2019-2020. *Cursus: Het Aleph-Beth als venster op de Eeuwige. les 10 (slot), haärets.*